

I forbindelse med jubilæet 1987

Af Arne Bruun

Den 13. oktober 1982 skrev Frederiksborg Amts Avis: " 50 års jubilæum udsat i fem år".

Der er 50 års jubilæum i Fredensborg Tennis & Badmintonklub den 15. oktober; men jubilæet fejres først i 1987.

Bag denne ejendommelige kendsgerning ligger det faktum, at det kun er badmintonafdelingen, der har 50 års jubilæum. Tennis og badmintonporten blev først forenet i Fredensborg i december 1937, og derfor har bestyrelsen besluttet at man vil vente med at fejre 50 års jubilæet til 1987.

Tennisafdelingen blev stiftet som selvstændig klub allerede i 1924." Ifølge Nordsjællands Venstreblad har tennisklubben eksisteret fra 1907; men ligget stille i en årrække for at genopstå i tyverne.

De første år spillede tennis i Vexebo, hvor banen lejedes af skovvæsenet.

Jeg klipper nogle referater fra forhandlingsprotokollen.

1924 afslutningsfest 4. nov. kl.8 på Jernbanehotellet, fælles kaffebord, musikalsk underholdning og dans kr. 2,50 pro persona.
30 medlemmer var til stede.

1928 året gået godt, tilgangen været stor, nu 31 medlemmer (aktive).
Spørgsmål om vandledning og evt. asfaltering af banen gik man fra.
Hellere forsøge kapitalopsparing med anlæg af ny bane for øje.

1930 indvies vort klubhus, skænket af savværksejer Petersen.

1937 3. dec. bestyrelsesmøde hos Cilius Knucisen, hvor der fremlagdes tegninger over en tennis- og badmintonhal. Projektet er fremkommet på direktør Franz Christensens initiativ.

Denne har tilbudt at forære grunden til hallen samt ca. 6000 kr. til hjælp til opførelsen.

Samme aften fællesmøde med badmintonklubben, hvor man enedes om at sammenslutte de to klubber på en ekstraordinær generalforsamling som fastsattes til den 15. december 1937.

Ligesom man intet har om Fredensborg Tennisklub før 1924, således har det været umuligt at finde noget om Fredensborg Badminton Klub fra stiftelsen i 1932, hvor den som en af de sidste badmintonklubber på Sjælland arbejdede selvstændigt i de første 5 år.

Baggrunden for sammenslutningen var ønsket om at få bygget en hal, og i det kommende år førtes store forhandlinger om dette spørgsmål.

Franz Christensen, Store Kro, havde stillet en grund bag Olaf Poulsens minde til rådighed, og fra forskellig side var der stillet økonomisk støtte i udsigt, ligesom kommunen lovede garanti til statslån. Håndværkertilbuddene lå på

48.000 kr. og man beregnede de samlede udgifter til 55.000 kr. for en hal af samme type som dem i Haslev og Holbæk, ja man kunne endog komme helt ned på 29.000 kr., hvis man ville nøjes med en hal som i Skagen – uden bad og varme. Ifølge forhandlingsprotokollen tilbagetrak kommunen i foråret 1939 sit garantitilsagn, og den 24.april samme år skrinlagdes alle planer om halbyggeri, landmåler- og arkitekthonorar betales og idet man takkede for de givne tilsagn om støtte, måtte man beklage ikke at kunne gøre brug deraf.

De kommende år spillede vi tennis på cementbanen bag Lille Wendorf og badminton på den engelske skole og i hotellernes sale.

1939 indmeldtes vi i Nordsjællands Tennis Sammenslutning ligesom vi fra 1934 var medlem af Sjællands Badminton Kreds.

1941 fik vi efter ansøgning tilladelse til at benytte skolens gymnastiksal.

Bestyrelsesreferatet den 19.februar slutter med: "mødet hævet, bestyrelsen begiver sig til baren."

I 1951 påbegyndte skolen bygningen af endnu en gymnastiksal. F.T.B. rettede henvendelse til sognerådet, om at denne måtte blive bedre egnet til badminton; og da salen i 1953 blev taget i brug, havde vi et spillested, som blev forbillede for senere (i andre kommuner) opførte gymnastiksale med højt til loftet, og bommene trukket op i dette.

I 1957, hvor badmintonafdelingen skulle holde 25 års jubilæum, afholdt vi lotteri, som gav et nettooverskud på 1400 kr. Fest på Store Kro - stort koldt bord 20 kr.

I 1961 fortalte en god ven af tennissporten mig, at tiden var inde til at ansøge om anlæg af røde tennisbaner og ansøgning blev omgående tilsendt sognerådet.

Endelig i maj 1964 kunne de 2 røde tennisbaner tages i brug og i 1965 kom klubhuset.

I 1966 stiller Idrætsunionen krav om overførsel af vor halfond til unionen.

Bestyrelsen afslog dette; men man enedes om at overføre 5000 kr. til unionen og bruge af resten til indretning af klubhuset.

I løbet af tredserne fik vi bane 3.

I 1967 blev vi medlemmer af Sjællands Lawn-Tennis Union, og efter års pause igen af Nordsjællands Tennis Sammenslutning.

November 1969 indvies Fredensborghallen i overværelse af Kong Frederik den Niende.

I 1970 indkøbtes 15 kasser tennisbolde a 15 kr. Niels Jørgen Jacobsen valgtes til kasserer --- han er det stadig efter 17 år!

1972. Bestyrelsen ønsker at bestyrelsesmedlemmer i 10 år skal tildeles guldnål.

Atter et jubilæum og igen badminton, denne gang 40 år. Reception i klubhuset og fest på Landevejskroen. Bjarne Wulff sagde ved denne lejlighed at Fredensborghallen gav FTB en opblomstring; men pladsforhold og

træningsmuligheder sætter stadig grænser for vor aktivitet. Det gælder i særlig grad med tennis, hvor vi i vintertiden kun kan få ganske få timer i hallen. Foreningens primære jubilæumsønske er da også, at den fjerde tennisbane, der er stillet os i udsigt, må blive overdækket, så der kan spilles indendørs om vinteren.

I 1973 nedsattes et unavngivent udvalg til at arbejde for en boblehal i tennis og på generalforsamlingen den 29. aug. 1974 valgtes " som alle andre år til dirigent gode gamle Erland Nielsen".

Så springer protokollen frem til næste generalforsamling den 28. aug. 1975, hvor Povl Larsen foreslår anlæggelse af fjerde tennisbane og senere evt. boblehal.

Først i 1977 kommer bane 4 og man forventer at have 6 baner omkring 1990. Der diskuteres nyt klubhus i to etager. Endruphallen tages i brug i 1978 og samme år oprettes husmoderafdelingen, som stadig ledes med stor succes af Kirsten Jensen og Olea Larsen. Vi indhenter tilbud på boblehal - pris 385.000 plus moms, men kommunen er ikke interesseret. I sommerferien omtales tennisbanen i Endruphallen.

I 1980 får vi installeret vandingsanlægget på de 4 baner. Kommunen betaler halvdelen af udgiften og i august beviljer kommunen 252.000 til udvidelse af tennishuset, som indvies af borgmester Klaus Hækkerup den 2. maj 1981.

I denne forbindelse skal der lyde en varm tak til byggeudvalget Bente Gjedde og Flemming Larsen, til flisesjakket Erik Jensen, Otto Larsen og Aagaard's havemand med flere.

Samtidig skete det gladelige at Else og Ludvig Jørgensen - "mormor" og "morfar" - påtog sig at passe os, hvilket de holdt til indtil i år, også de skal have tak for de 6 år.

Igennem 70'erne har klubblad været drøftet og i oktober 1978 begyndte vi med meddelelser, august-september 1979 blev det Klub-NYT og fra december 1982 FTB-Nyt, som udkommer 4-6 gange om året.

Sommeren 1985 fik vi endnu 2 tennisbaner så vi nu er oppe på 6, og i år blev Fredensborghallen udvidet med en dejlig restaurant, hvor vi holder receptionen på jubilæumsdagen tirsdag den 15. december 1987 kl. 17-19, og jubilæumsfesten lørdag den 23. januar 1988.

Arne Bruun